

Behoeftte aan andere definitie ‘menselijke waardigheid’

RKK, 19 november 2011



In Kruispunt wijst ethicus Carlo Leget er op dat het wenselijk is anders naar menselijke waardigheid te kijken.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levens einde (NVVE) ziet waardigheid als “het recht om desgevraagd euthanasie te krijgen”. Leget pleit ervoor waardigheid te zien als iets dat je een ander toekent. Als je een ander waardigheid toekent, moet dat wel blijken uit de manier waarop je een ander nabij bent en waardoor je een ander laat voelen “je bent nog steeds de moeite waard, het is belangrijk dat jij er bent en dat je onder ons blijft’.”

Deze visie ligt dicht bij die van de Kerk waarin de mens geschapen is door God. Waardigheid is dan een intrinsieke eigenschap van het Leven, dat een mens nooit kan verliezen.