



Gewoon doodgaan

Keuzestress



Trouw, 20 februari 2010

door Annemarieke van der Woude, oudtestamentica, werkzaam als predikant-geestelijk verzorger in een verpleeghuis.

Iedereen heeft de vrijheid om zijn leven stop te zetten, schrijft Annemarieke van der Woude. “Het dilemma lijkt mij te zijn of wij verantwoordelijkheid willen dragen voor die keuze.”