



Katholieke Stichting Medische Ethiek 25 jaar !

Vandaag, 9 november 2018, bestaat de Katholieke Stichting Medische Ethiek 25 jaar. De stichting werd op 9 november 1993 opgericht prof.dr. W.J. Eijk en prof.dr. J.P.M. Lelkens onder de naam Stichting Medische Ethiek. In 2014 werd de naam veranderd in Katholieke Stichting Medische Ethiek. Een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de stichting is door de secretaris-penningmeester. dr. J.A. Raymakers, beschreven in bijgaande bijlage.



Geschiedenis 25 jaar Katholieke Stichting Medische Ethiek